



Mijn naam is **Annick Lenaerts**, ik ben 36 jaar en woon in Zepperen. Ik ben gehuwd met Jimmy en samen hebben we 2 zoontjes, Jesse, 5 jaar en Jonas, 2 jaar.

Vóór mijn opleiding verpleegkunde heb ik als zorgkundige gewerkt in een woonzorgcentrum. Ik kreeg destijds de kans om via project 600 verpleegkunde te gaan studeren en heb die kans met beide handen gegrepen!

Ik heb gekozen voor verpleegkunde omdat ik heel sociaal ben en graag met mensen werk. Ik help graag mensen, dat geeft mij voldoening. Het is een beroep met vele mogelijkheden en werkzekerheid.

Ik koos voor **HAST** HBO5 verpleegkunde in Hasselt omdat deze school me het meest aansprak toen ik naar de opendeurdag was geweest. Ik kende er ook al een aantal studenten. De sfeer vond ik er zeer aangenaam, ik werd er zeer vriendelijk ontvangen door iedereen. Alle lessen theorie/praktijk vond ik heel interessant en de stages waren altijd leerrijk. Ook de parking vond ik een meerwaarde aan de school. Ik zou deze school echt aan iedereen aanraden!

De opleiding HBO5 verpleegkunde betekende veel voor mij. Ik ben blij dat ik deze kans gekregen heb. Ik was 30 jaar toen ik mijn diploma van gegradueerde verpleegkundige kreeg en dat was toch wel speciaal voor mij. Ik heb in mijn laatste jaar gekozen voor ouderenzorg. Dat sprak mij het meest aan, omdat ik graag met bejaarden werk. Als je iets graag doet, dan lukt het zeker en vast! Dan moet je ervoor gaan!

Ik heb na de opleiding 5 jaar als verpleegkundige gewerkt in een WZC in Sint-Truiden. Ik heb dit altijd graag gedaan. Maar vanaf dit jaar werd het dan toch tijd voor iets anders: in januari heb ik de stap gezet om te starten als zelfstandige thuisverpleegkundige. Ik werk samen met nog drie verpleegkundigen. Thuisverpleging doe ik zeer graag. Mensen in hun eigen thuisomgeving gaan verzorgen is toch speciaal, vind ik. Je leert de mensen op een andere manier kennen. Ik hoop mijn job nog lang te kunnen doen. Mensen helpen geeft mij voldoening en je krijgt ook veel dankbaarheid terug van de patiënten. Dat doet zoveel deugd!

Ik heb veel leuke herinneringen aan de school. Er werd veel gelachen en plezier gemaakt. Ook de leuke babbels tijdens de pauzes vond ik fijn. Ik heb altijd in een leuke klasgroep gezeten, waar ik me goed voelde. De leerkrachten waren allemaal aangenaam. Ik mis de schooltijd vaak. Ik zou het zeker opnieuw doen!!!